

Ik werd neergeslagen in den bloei der jaren gelijk het frissche gras onder de brandende zonnestralen. *Ps. 101.*



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

### Alfred - Gaston VAN MARCKE

echtgenoot van Mevr. Agnes - Elodie Bovijn,

geboren te Bevere-Oud. den 16 Januari 1906, en godvruchtig overleden te Brussel den 3 Maart 1942, versterkt door de H.H. Sacramenten.

O Heer, hoe onbegrijpelijk zijn uwe raadsbesluiten en hoe onnaspeurlijk uwe wegen! *Rom. XI, 33.*

Hoe graag hadden we immers dezen trouwen kristen, dezen voorbeeldigen echtgenoot en vader, die er zoo noodig was voor den welstand en 't geluk van zijn huisgezin, nog lang in ons midden bewaard! En toch, o Heer, hebt Gij er in uw goddelijke Wijsheid anders over beslist. Wij buigen ons thans voor uw aanbiddelijke Wil, alhoewel het hart gebroken van droefheid, omdat we vast gelooven dat Gij die zoo hard kunt slaan, toch onze allerbeste Vader blijft.

Als een begaafd jongeling had hij zich door noesten arbeid spoedig tot 'n flink vakman weten op te werken, en daarbij wist hij door zijn sympathiek & dienstvaardig karakter het volle vertrouwen te winnen zijner meesters en ook de diepe genegenheid van allen die onder zijn leiding werkten. Zoo is 't afscheid van dien goeden en flinken man ons dubbel pijnlijk: om 't gering getal zijner jaren en om de goedheid van zijn omgang onder ons.

Dierbare echtgenote, die mij, in lief en leed, steeds zoo trouw ter zijde hebt gestaan, en gij, beminde broeders & bloedverwanten, die mij zoo genegen waart, nogmaals legt de Heer een kruis op uw nog bloedende schouders; richt toch uw gebed en uwe blikken naar den Heer en zoekt troost & sterkte bij Hem. Hierboven denk ik aan u en blijf u beminnen, vuriger nog dan ik het op aarde deed. En gij, mijn lief Adelatdeke, wees steeds de troost en steun van uw goede moeder, en gebedt mij samen dagelijks in uw gebeden.

*H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300 d. afl.)*