

† Hoe zalig is 't al vroeg het nietig stof te derven,  
Om eeuwig in Gods schoot des englen vreugd te erven!

### ZALIG AANDENKEN VAN MEJUFFER

## Celina-Emma-Maria-Ghislana Van Marcke

dochter van Mr Joseph en wijlen Mev. Fernande Dulieu

geboren te Bevere-Oud, den 13 April 1922 en aldaar godvruchtig overleden den 31 Augustus 1942, gesterkt door de troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Zij was lid der christelijke Vrouwengilde.

Gelijk het gras verslenst bij 't vuur der eerste zon  
Zoo smolt ook hare jeugd, als nauw de lent' begon. Ps. C 1.

Bekoorlijk als een engel heeft ze in ons midden gestaan!  
Haar franke blik, haar eenvoudige en minzame omgang met eenieder, en haar opgeruimd gemoed verrieden ze niet de onschuld van haar hart? Zij was terecht de trots van grootmoeder en van vader, het levend beeld van haar geliefde moeder, die zoo vroegtijdig aan haar liefde werd ontruk, en die wij allen in 't harte blijven dragen om haar innemende goedheid en haar diep medelijden met de noodlijdenden. Het mag ons dan ook niet verwonderen dat de Heer in zijn Wijsheid deze verlokkelijke bloem vroegtijdig heeft geplukt om ze over te zetten in hemelsche oorden.

Verlicht door haar sterk geloof, dat ze van moeder als haar kostbaarste schat had overgeërfd, had ze sinds lang Gods beschikking erkend en edelmoedig haar « fiat » gesproken. Schreef ze niet aan vader bij zijn laatste feestviering: « Ik dank u, vader, voor al wat gij voor mij reeds gedaan hebt... 't zal misschien de laatste maal zijn dat ik u vieren mag, doch ik ben op alles bereid!... Nooit vergeet ik u... ».

Teergeliefde grootmoeder, die bij dage en bij nachte mij zoo liefderijk hebt bijgestaan, en met mijn geliefden vader mijn zoete troost zijt geweest in al mijne ellenden, ik dank u voor uwe onverpoosde zorgen en uwe liefde, graag ware ik lang nog bij u gebleven om uwe steun te zijn en u te omringen met mijn kinderlijke genegenheid. Doch de Heer had liever dat ik bij Hem wone in zijn huis. Daar vergeet ik u niet, en zal ik Zijn zegen vragen over u, over al mijn bloedverwanten en over allen die ik heb liefgehad. Blijven wij intusschen in onverbreekelijke liefde vereenigd en wilt mijne ziel gedenken in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. (300 d. afl.)

Druck. Van Assche, Oudenaarde