

De menigvuldige beproevingen en kwellingen van dit leven dienen om ons van de aarde te onthechten en naar de eeuwige goederen te doen verlangen. *H. Aug.*



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

FRANÇOIS VAN MARCKE

Echtgenoot van Mevrouw

LEONTINE DE PRAETERE,

geboren te Kruishoutem den 4 Maart 1869, en godvruchtig overleden te Bevere (Aud.) den 5 Juni 1938, versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

De Heer heeft mij beproefd gelijk het goud dat gezuiverd wordt door het vuur. Ik heb lastige dagen en droeve nachten geteld en mijn leven is in smarten geëindigd. *Job. II.*

Na een hard en bewogen bestaan dat zijn stempel op zijn leven had geslagen, en na als een trouw soldaat gedurende 11 jaren in dienst te hebben gestaan van zijn Land, had hij het overgroot geluk steeds omringd te zijn van een goede en offervaardige echtgenoot, en van voorbeeldige kinderen die voorzeker in zijn laatste levensdagen zijn beste troost en trouwste steun zijn geweest.

Beminde echtgenote, kinderen en kleinkind, dank voor al die goede zorgen waarmede ge mij sinds jaren hebt omringd. In de hoop dat God in zijn oneindige Barmhartigheid mij zal opnemen in zijn Rijk van glorie, wilt mij steeds uwe liefde betoonen met mij indachtig te blijven in het H. Misoffer en in uwe dagelijkse gebeden.

En gij, *mijne geliefde broeders, zusters en bloedverwanten* toont mij steeds uwe genegenheid door een goed gebed.

Barmhartige Jezus, geef zijne ziel de eeuwige rust.
(7 j. en 7 q. afl.)