

De hooge ouderdom is eene eerekroon die op den
weg der gerechtigheid gevonden wordt,
(Spreuken XVI-31.)

✠
ZALIGE GEDACHTENIS
van Mevrouw

SOPHIE VAN MECHELEN

weduwe van Mijnheer

JAN-BAPTIST SCHAUWERS

geboren te Ste Maria-Audenhove,
den 28 Augustus 1842 en godvruchtig overleden
te Michelbeke, den 29 December 1927.

Versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Zij was lid van den Wekelijkschen Kruisweg.

Ik ben ellendig geworden, zware kwellingen
matten mij af en al mijne lidmaten waren in lijden.
Doch gebenedijd zij de hand des Heeren die mij
geraakt heeft, want zoo wij hier op aarde met Jezus
lijden, wij zullen ons in der eeuwigheid met Hem
mogen verblijden in het ander leven. (Job 16.Rom.7.)

Zij was eene zorgvolle moeder, weerdig van
eeuwiglijk in de gedachtenis der goeden te leven ;
— die hare kinders van hare kindsheid af leerde
God vrezen en alle zonden vluchten. (Mach. Tob.)
Zij was eenvoudig en rechtschapen en vergat haar
zelve om alleenlijk aan anderen te denken.(H.Greg.)

Duurbare Kinderen, die ik niet meer noemen zal
met dezen zoeten naam, ik vertrek naar de eeuwig-
heid, ik sterf... Dit is mijn laatste woord, ik geef
U mijn laatste zegen. Vergeet nooit de pijnen, de
zuchten, de gebeden van uwe stervende Moeder
en laat geen enkelen dag voorbij gaan zonder voor
vader en mij te bidden.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde.
(300 dagen aflaat.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert