

Vertrek, Christene ziel... (gebeden der stervenden.)



## Bid voor de ziel

van den Heer

**RENÉ VAN MELCKEBEKE**

zoon van wijlen

**LEO en MARIE-ROSALIE DE WOLF**

geboren te Elst den 16 Februari 1913, en  
in den Heer ontslapen te Oprakel den 26 Maart 1942.  
Voorzien van al de H. H. troostmiddelen.

Hij was lid van al de godvruchtige genootschappen.

---

"Non dicam vos servos sed amicos., Ik noem U geen dienstknechten meer, wel mijn vrienden, Op dezen goddelijke vriendenwink zijt gij René, van ons weggegaan. Uw dood was gelijk uw leven: stichtelijk. Wij weten het, uw kinderlijk en broederlijk verlangen was het te zorgen voor Moeder, Tante en voor ons allemaal. Zoovele rechtmachtige menselijke verwachtingen bouwden wij op uw jong schoon leven. Gij waart de troost, de hulp en de Fierheid van Moeder, Tante, van uw Meter van al onze Familieleden. Rondom uw sterfbed geschaard gaaft gij ons de les der christelijke onderwerping. Wij zeggen het U na: 't is Gods wil!

René, zoovele Vrienden en Kennissen beweenen uw plots afscheid. Wij dragen met ons mede, als troost voor het leven, de gedachtenis aan uw kinderlijke en broederlijke genegenheid, René uw Broeder-Priester bidt dagelijks voor U gedurende de H. Mis. Bid gij te samen met Vader voor ons. Bid ook voor de K. A. uw K. A. J. waarvan gij in uw leven de stille werker en de vrome Idealist waart.

Zuster, het is geruststellend te sterven, als men goed geleefd heeft. (laatste woorden.)

Godvruchtige Lezer, bid a. u. b. de 4 Akten voor hem!

---

Uitg. L. Van Hoever Koster Oprakel