

De wonde die gij ons slaat, o Heer, is zeer diep ;
maar wat ons troost, is dat gij de steun der wedu-
wen en de vader der weezen zijt.



BID VOOR DE ZIEL

van

VICTOR VAN MELCKEBEKE

echtgenoot van

PALMYRA LIEVENS

geboren te St-Lievens-Essche, den 21 Mei 1867 en
godvruchtig in den Heer ontslapen te Grooten-
berge, den 20 Februari 1917, versterkt door de
H.H. Sakramenten.

*Hij was lid van 't Genootschap der Xaverianen
te St-Lievens-Essche.*

O wreede en onbermhertige dood, die den vader
van de moeder en de kinderen scheidt, en de banden
der liefde breekt! Tegen uw geweld kan zich nie-
mand wapenen; gij spaart noch jong noch oud,
gij komt op 't onverwachts en wijkt voor niemand.

O mijne duurzame echtgenoot en mijne teedere
kinderkens! ik moet u zoo vroegtijdig verlaten,
doch beweent mijne dood niet: God wil dat ik van
u scheid voor eenen korten tijd; droogt uwe tranen
af: Uw echtgenoot en vader gaat naar den hemel
waar hij voor u zal bidden, en waar hij u ook een-
maal verwacht.

O Maria, gij waart mijn troost in mijne droefheid,
mijn toevlucht in mijne ellenden, wees nu voor mij
de deur des hemels.

Mijn Jesus, Bermhertigheid! (100 d. afl.)

Maria in droefheid, Moeder aller christenen,
bid voor ons. (300 d. afl.)

R. J. P.

Bid voor den overledene de 4 Akten (7 j. en
7 quad. afl.) en doe den H. Kruisweg tot lafenis
zijner ziel.

Sottegem, dr. Eytenbosch & Dupon.