

H. Hart van Jezus, zaligheid van die op U hopen, ontferm U ons.

† BID VOOR DE ZIEL

van Juffrouw

FLORENCE VAN MIDDEL

geboren te Sint-Andries bij Brugge, de 20 Juni 1883 en zeer zacht in de Heer ontslapen te Deinze in het Rusthuis der Zusters van de H. Vincentius, de 14 December 1951.

Gesterkt door al de Troostmiddelen van onze Moeder, de H. Kerk.

Zij was lid der Congregatie van O. L. Vrouw.

Een deugdzame en voorbeeldige Kristelijke vrouw is uit ons midden heengegaan. Het levensdoel dat ze trouw en krachtadig nastreefde was haar ziel heiligen door innige omgang met God in dagelijks H. Mis en Communie; door tedere godsvrucht tot haar geliefde Hemelmoeder Maria; door daadwerkelijke naastenliefde en dienstvaardigheid voor iedereen zonder onderscheid van personen en dat in alle eenvoud uit liefde tot God.

Daarom genoot zij die gerustheid van gemoed en die vrede des harten die een voorsmaak zijn van de hemelse zaligheid en haar de liefde en achting wonden van ieder die haar kende.

Wie zó leeft, moet de dood niet vrezen; hij is de intrede in het Rijk van het eeuwig en volkomen geluk.

Dierbare Broeder, geliefde Familie, Eerwaarde Zusters en Vrienden, ik dank u voor de oprechte genegenheid en de goede zorgen die ge mij altijd betoond hebt. Ik zal het u vergelden door mijn voorspraak bij de Heer. Bidt gij voor mij en tot weerzien in de Hemel.

Barmhartige Jezus, geef haar ziel de eeuwige rust.

7 j. en 7 qu.

Onbevleete Koningin van de vrede, bid voor ons.

300 d. afl.

Druk. Arth. Voet-Coene, Deinze.