

Hooge en gelukkige jaren zijn de kroon van een
onberispelijk leven. Sap. IV. 9.



BID. VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

MEVROUW

ANNA CORNELIA VAN MOL

WEDUWE VAN MIJNHEER

Petrus Gabriëls

*Lid van de Broederschappen der geloovige Zielen,
den Rozenkrans en den Hageberg.*

*Geboren te Stabroeck, 2 Februari 1826, godvruchtig
overleden te Beirendrecht, 29 April 1912.*

VOORZIEN VAN DE H. H. SACRAMENTEN.

Gedurende meer dan eene halve eeuw beminde,
vertroostte, bestuurde en stichtte zij hare nabestaanden
als de teederste en zorgzaamste der moeders
en werd ook bemind, gezegend, opgepast en vereerd
door de beste der kinderen. Zij was altijd dezelfde,
altijd zoetaardig, altijd gedienschtig, verkleefd en
vergenoeigd. Hare gedachtenis zal in zegening blij-
ven bij al hare kinderen. *Car. de Chev.*

Mijne welbeminde kinderen, gij waart mijne
vreugde en mijne kroon: blijft standvastig in den
Heer. Doet wat gij van mij geleerd hebt en de
God van vrede zal met u zijn. *Phil. IV. 9.*

En gij, mijn kleinzoon, gedenk u mijner aan het
altaar des Heeren.

*Bermhertige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
aflaat van 7 jaren 7 quadr.*

*Zoet hert van Jezus wees mijne toevlucht. 300 d. a.
Zoet hert van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.*

R. I. P.

Drukk. Alex. Brill — Stabroeck.