

Zonder geveinsdheid heeft zij haar leven in de vrees des Heeren doorgebracht.



Bid voor de ziel

van Mevrouw

CONSTANCE VAN NEDERVELDE

weduwe van Mijnheer

HENRI VANDER DONCKT

geboren te Zegelsem den 11 Maart 1864, en
godvruchtig in den Heer ontslapen te Nederbrakel
den 10 April 1939, versterkt door alle troostmiddelen
Onzer Moeder de H. Kerk.

Tot ons geluk, o Heer, hebt Gij ons haar gegeven, lang hebt Gij ze ons bewaard: we danken er U om, Heer, heden vraagt Gij haar weder: zonder morgen onderwerpen wij ons aan Uwe ondoorgroendelijke schikking, doch niet zonder tranen in de oogen en met veel droefheid in 't harte; ze was immers een bewonderenswaardig moederhart en moedig boven al wat men zeggen kan. (il: Boek der Machab VII.)

Ootmoedig van inborst, was ze zacht in al haar betrekkingen: daarom was ze door elkeen bemind. Ze was minzaam in haren omgang, ongevoelig aan eigen lijden en betrachtte altijd het geluk harer kinderen en van alle menschen.

Vaartwel, mijn kinderen, ge hebt me altijd en bijzonderlijk in mijn laatste ziekte met al uw zorgen en liefde bijgestaan. Ik dank u er innig om, en ik vraag u mijn lessen niet te vergeten. Ik zal bij God, in den schoonen hemel, voor u voortbidden opdat we hier samen eens zouden vereenigd zijn.

Zoet Hert van Maria wees mijn heil (300 d. afl.)

De Familie Vander Donckt-Van Nedervelde, bedankt.

Nederbrakel Druk. Wwe. O. Surdiacourt