

De dagen van den mensch zijn kort, het getal van zijne maanden hangt van U af. Gij stelt hem palen waar hij niet buiten kan gaan o Heer! Job. XIV-5

Bid voor † de ziel

van Mijnheer

Arthur VAN NEDERVELDE

zoon van

Alfons en Marie GAUBLOMME

geboren te Nederbrakel, den 21 Februari 1910, en aldaar godvruchtig overleden den 21 Februari 1935. Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Gelijk een pas ontloken bloem onder de voeten wordt getrappeld, alzoo verschijnt hij en verdwijnt na een oogenblik. De zon des levens is voor hem vroegtijdig weggezonden; de hand des doods heeft hem getroffen te midden zijner dagen. Doch hoe zoet is het te sterven na eene gestadige godsvrucht gekoesterd tot het Hart van Hem die ons moet oordeelen.

Wil u niet beroemen op den dag van morgen want gij weet niet wat hij voortbrengen zal.

Wij, die hem bemind hebben, verlaten wij hem niet vooraleer wij hem door onze smeekingen gebracht hebben in het huis des Heeren.

Beminte Ouders, Broeder en Zusters, te vroeg ben ik aan uwe liefde ontnomen. Weent toch niet als deze die geene hoop hebben, ik verlaat een tranendal voor den Hemel, daar zal ik u beminnen, gelijk ik u hier op aarde bemind heb, daar zal ik voor u bidden; maar gij allen vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hart van Jezus wees mijne liefde. 300 d. afl.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d. afl.

Rust in Vrede

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.