



Zalige gedachtenis aan

Eerwaarde Dame ANASTASIE (Mejuffer Zoë, Irma VAN NESTE)

der Dames Bernardinnen Cisterciënzerinnen Oudenaarde.

geboren te Wortegem, 18 mei 1907 - in het klooster gekomen, 24 september 1930 - gekleed, 22 april 1931 - geprofeet 26 april 1932 - godvruchtig in de Heer ontslapen in het klooster te Oudenaarde, 15 oktober 1959. gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk en door de Apostolische Zegen.

Het leven is ons gegeven om God te zoeken, de dood om Hem te vinden, de eeuwigheid om Hem te bezitten.

De dierbare overledene heeft steeds God gezocht: eenvoud, goedheid, een diep geloof en een innige liefde tot God hebben haar leven gesierd. 24 jaren heeft zij op de bres gestaan, dag en nacht, steeds even vriendelijk voor iedereen. En beter en sterker dan woorden het kunnen, zullen de gebeden van honderde dankbare moeders, die aan haar zorgen werden toe- vertrouwd, getuigen voor haar werk.

Als kloosterlinge had zij zich totaal aan de Heer gewijd. En zoals zij zich totaal gegeven heeft in haar werk, zo was haar overgave even volkomen tijdens haar ziekte waarin zeer zwaar lijden haar niet gespaard bleef. Daar heeft zij God meer dan ooit gevonden, en over haar bereidheid lag geen schaduw, want haar lijden en leven waren de laatste gave die zij vrijwillig en in volle bewustzijn God aanbood voor het heil van de zielen, voor het heil van de haar zo geliefde Congregatie, voor het welzijn van haar familie.

Met een glimlach op het gelaat kon zij denken aan het hiernamaals: „Ik weet dat ik bij God ga rusten... Moge haar voorbeeld ons bijblijven.

Dierbare vader, broers, zusters en familie, mijn geliefde Congregatie, en vooral mijn beide zusters dame Gabriëlle, die van op uw lijdensbed met mij hebt meegeleefd, en dame Irène, die zo kristelijk alles hebt gedragen, ik dank u allen voor uw liefde en toewijding. Uw gebed blijve het bewijs van uw genegenheid.

Heer, ik vertrouw op uw barmhartigheid.