

Ten Paradijze geleiden U de Engelen,
gaat met de heilige Martelaars mede,
en uit Jerusalems zalige muren
komen de zingende Chooren U tegen !
Gaaf, eens met Lazarus arm en ellendig ;
rust... in alle eeuwen der eeuwen oneindig !

WEES IN UWE † GEBEDEN INDACHTIG
de ziel van Mijnheer

Alfons VAN NIEUWENHOVE

echtgenoot van *Mevrouw Suzanna De Schryver*,

geboren te Geeraardsbergen den 2 Januari 1898, en
zacht in den Heer ontslapen te St Jans-Hemelveer-
degem, den 4 April 1939, versterkt door de H.H. Sa-
kramenten. — Medestichter en lid van den Bond
van 't H. Hart en van het Apostolaat des Gebeds.

Zijn leven was een voorbeeld van geloof en gods-
dienstigheid ; zijn laatste levensdagen pijnlijk als
die van een martelaar ; zijne dood stichtend voor
ons allen.

Hij stamde uit een van die vlaamsche geslachten
waar het Katholiek Geloof en de getrouwheid aan
Godsdienst en Kerk worden bewaard en overgeërfd.

Hij zelf muntte uit door een mannelijken ernst en
eene taaië werkkraft ; voor zijne familie was hij
een nooit volprezen schat ; voor zijn medemenschen
een uitmuntend burger. Wie hem gekend heeft, zal
moeten getuigen hoe hulpvaardig en medelijdend
hij was voor hen die in nood verkeerden. Weinigen
zullen weten wat hij in stilte en bescheiden voor
den minderen mensch heeft gedaan ; maar God die
in de harten leest en alles weet, zal hem daarvoor
beloonen. — Steeds opgeruimd en blij ging hij door
't leven, omringd van eene beminde Echtgenoot,
geëerbiedigd en bemind van zijn familieleden en
van allen die hem in den grond kenden en waar-
deerden.

Teergeliefde Echtgenoot, geliefde Kindertjes,
Broeders, Zusters en Bloedverwanten, die mijn
laatste gebroken woorden hebt opgenomen en bij
het zien van mijn lijden een traan uit uwe oogen
hebt weggevaagd, hebt dank voor uwe bezorgdheid,
genegenheid en liefde. Werpt thans al uwe bekom-
mernissen op God ; in den Hemel hoop ik U allen
samen eens weer te vinden. Intusschen volhardt in
uw Geloof, blijft eensgezind en bidt voor mij.

En gij, mijn Geliefde Vrienden van den Arbeiders-
bond, voor wie ik zoo veel heb gestreden en geleden,
blijft eendrachtig vereenigd en gaat den weg op dien
ik U heb aangewezen. Vaartwel en vergeet mij niet !