



Bid voor de ziel van

Mijnheer

Alfred Van Nieuwenhove

zoon van

Jan-Baptist VAN NIEUWENHOVE en Coleta DE GJUVREUR
geboren te Nederbrakel, den 19 Januari 1883
en er godvruchtig overleden, den 25 December 1911
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.



Zalig is deze die beproevingen uitstaat, want na de beproevingen zal hij de kroon des Hemels ontvangen.

Gij hebt, o Heer, mijn lijden in vrede verwisseld opdat mijne ziel u zinge: Heer God, in alle eeuwigheid zal ik u loven.

Zijne laatste dagen waren dagen van pijn en ongemakken: hij heeft dezelfde verdragen met eene christelijke onderwerping, indachtig zijnde deze troostelijke woorden van den H. Paulus: De Heer kastijdt degene die Hij bemint en indien wij met Christus lijten zoo zullen wij ook met ons Heer vereerlijkt worden.

Hebr. XII. 6.

Al degenen die hem gekend hebben beweenen zijn afsterven en geven getuigenis van zijne goedhartigheid: dat onze tranen en gebeden hem volgen in het graf, dien wij op aarde zoo zeer hebben bemind.

H. Ambr.

Vaartwel, beste broeders, zusters, bloedverwanten en vrienden, troost u in den Heer en wees mij indachtig in uwe gebeden.

O mijn Jezus, barmhertigheid.

100 d. afl.

Akte van Geloof, Hoop en Liefde.

7 j. 7 q.

Nederbrakel. — Drukk. We O. Van Nieuwenhove