

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

### **Coleta Van Nieuwenhove**

weduwe van Mijnheer

### **Victor R O E L A N D T**

geboren te Nederbrakel den 27 Juni 1843 en er  
godvruchtig overleden den 5 Augustus 1939  
Versterkt door de H H. Sakramenten der Stervenden.  
Zij was lid van de confrerie van de H Barbara en van de 3e Orde

Een rijke ondervinding is de kroon der ouderlingen,  
en de vreeze Gods, hunne eer. (Eecl. XXV, 8)

Al wie haar kende, o mijn God, loofde, eerde en  
bemide U in haar, want de vruchten haar levens  
getuigden dat gij in haar hart verbleeft.

(H. Augustinus, Belijdenissen IX, 69)

In hare aanwezigheid wordt zij nagevolgd, in hare  
aanwezigheid betracht; en den onbederfelijken prijs  
der overwinnende strijders behalende, prijkt zij voor  
altijd met de kroon der zegepraal.

(Boek der Wijsheid, IV, 2)

De godsvrucht tot Maria is eene waarborg van  
zaligheid, welke God geeft aan degenen die Hij tot de  
glorie des hemels heeft voorbestemd.

(H. Joannes Damaxenes)

Bemide Kinderen, Kleinkinderen, Achterkleinkin-  
deren, hebt dank voor de genegenheid die gij mij be-  
toond hebt: God zal het U loonen.

Een ding vraag ik U nog; bidt voor mij, volhard in  
het Kristelijk leven opdat wij allen eens in den hemel  
mogen vereenigd zijn.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. en 7 q.)

Zoet Hart van Ma-ia, wees mijn zaligheid.

(300 d. afl.)

Drukk. O. Van Nieuwenhove, Nederbrakel