

De blijdschap van ons hert is verdwenen, de kroon van ons hoofd is gevallen en onze vreugde is in droefheid veranderd.. doch gelijk het den Heer behaag te, zoo is het geschied !... Zijn H. Naam zij gebenedijd.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

Cyriel Van Nieuwenhove

Echtgenoot van Mevrouw

ZOË VAN DER MYNSBRUGGE

Gemeente-Ontvanger

geboren te Paricke, den 4 Februari 1869 en aldaar godvruchtig overleden den 16 Mei 1918.

Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Nu ga ik rusten in de duisternis van 't graf en wanneer gij mij 's morgens zult zoeken zal ik niet meer te voorschijn komen.... Ik vertrek van deze wereld waar ik altijd tevreden en gelukkig geweest ben. Nochtans de vroegtijdige dood komt mij van vrouw en kinderen te scheiden, wat een zware slag is voor ons allen. Ik ben ziek geworden en er was niemand die mij helpen kon.

Van mijne kindsheid af tot aan mijn graf heb ik altijd gewerkt en gehandeld in zachtheid en rechtvaardigheid, daarom beminde kinderen, volgt den weg van uwen vader en gij zult gelukkig wezen. Eert en bemint uwe goede moeder ; bemint en helpt elkander tot de dood u scheidt.

Ik dank u teerbeminde en duurzame Echtgenoot, zeer lieve en bedroefde Kinderen, voor uwe beste zorgen en verdueligheid binst mijne pijnlijke ziekte en voor uwe troostende woorden die mijn lijden hebben verzacht. Nog te jong, helaas, moet ik u verlaten, doch ik onderwerp mij aan Gods wil.

Weest mij indachtig en bidt voor mijne ziele zaligheid.

Mijn Jezus, bermhertigheid ! (100 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt.