

Ik heb eene stem uit den hemel gehoord, zalig zij die in den Heer sterven.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mevrouw

**EMERENCE VAN NIEUWENHOVE**

echtgenoot van Mijnheer

**OCTAAF ROELANDT**

geboren te Ste-Maria-Lierde den 12 Juli 1874 en aldaar  
overleden den 17 April 1930,  
versterkt door de H. Sacramenten der stervenden.



De vrouw, die den Heer vreest, zal geprezen worden - Zij was eene vrouw van geloof, sterk en werkzaam, zij was vol van liefde, verdueligheid en minzaamheid. Op haar betrouwde het hart van haren man. Zij lette op al de omgange van haar huisgezin - Woorden van zachtmoedigheid en vrede lagen op hare lippen. De grootste troost die zij naar 't graf heeft kunnen mee dragen is die vaste overtuiging dat zij eene echtgenoot. eene moeder geweest is, die teenemaal onberispelijk was, en dat zij aan hare kinderen 'n levendig geloof en christelijke deugden voor erfdeel heeft nagelaten.

Vaarwel, duurzame Echtgenoot, lieve Kinderen, duurzame Vader, Bloedverwanten troost u met mij De Heer heeft wel gezegd: zie ik neem degene weg die gij zoozeer bemindet, doch eens zien wij elkander weder in den hemel waar geen leed of smart meer is.

Jesus, Maria, Jozef, laat mij vreedzaam in uw gezelschap sterven.

300 dag. afl'

.....  
Druk, De Keyser & Schautteet, Sottegem.