

Wees mijn lot indachtig; want zoo kan ook het
uwe zijn: gisteren voor mij, heden voor u.

XXXVIII-24.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

JOSEPH VAN NIEUWENHOVE

zoon van

JAN-BAPTIST EN OCTAVIE VAN DER EECKEN
geboren te Strijpen, den 5 Juli 1910 en aldaar god-
vruchtig overleden den 14 April 1930, voorzien van
de HH. Sacramenten

Als eene frissche bloem die op haren gebroken
stengel nederhangt, weldra verslenst en verdort,
zoo werd Joseph in den bloei zijner jeugd te neerge-
slagen, door eene overbiddelijke kwaal die hem op
het ziekbed kluisterde, zienlijk zijre krachten roof-
de en hem welhaast aan de liefde der zijnen ont-
rukte

O Heer, waarom brengt gij ons zulk eenen harden
slag toe? Waarom was zijne ziekte ongeneesbaar?
Omdat Gij gehandeld hebt volgens uwen goddelij-
ken wil. Daarom zullen wij ons niet bedroeven ge-
lijk dezen die geene hoop hebben

Vaartwel beminde ouders, geliefde broeder en
zuster, bloedverwanten en vrienden; mijn haastig
afsterven heeft u diep getroffen; gij hebt mij be-
mind op aarde, blijf mij immer indachtig in uwe
gebeden en goede werken,

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust
(7 jaren en 7 maal veertig dagen aflaat.)

R. I. P.

Sottegem, drukkerij Haegeman-Cousy