

De verduldige mensch zal, tot den bepaalden tijd
zijne smarten uitstaan en dan zal hij tot loon, de
eeuwige rust genieten. Eccl.



ZALIGE GEDACHTENIS

VAN MEVROUW

Maria-Catharina Van Nieuwenhove

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

VICTOR DEPRESZ

geboren te Segelsem
den 7 September 1855 en godvruchtig overleden
te Elst, den 23 September 1925,

Versterkt door de HH. Sakramenten.

*Lid der Confreriën van 't H. Hart, 't H. Sakrament
en den wekelijkschen Kruisweg.*



Een moeder is het meest grootsche en edelste ge-
heim der natuur. H. Basilius De Grootte.

Wij herinneren ons hoe godvruchtig en heilig zij
voor God leefde; hoe zij, die ons ontnomen is door
zachtheid en goedheid jegens haren echtgenoot en
hare kinderen uitmunte. H. Aug.

Eene goede echtgenoot is het sieraad des huizes...
op haar betrouwt het hart van haren man;... zij
sloeg de wegen van haar huis gade en at haar brood
in ledigheid niet. Eccl. - Spr.

Bemlnde echtgenoot, lieve Kinderen, Kleinkin-
deren en Bloedverwanten, thans zijt gij bedroefd,
doch ik zal U wederzien, en dan zal uw hart zich
verheugen en die vreugde zal U nooit ontnomen
worden... Ik beveel U aan God en aan zijne gratie.

Akten van Geloof, Hoop, en Liefde. 7 j. en 7 q. afl.

R I P

Druk. Jos. Radys Galle, Nederbrakel.