

De ware genegenheid voor de overledenen  
bestaat in ze eerst te beweenen en dan voor hunne  
eeuwige rust te bidden.

H. Aug.



Ter zalige gedachtenis van

Mevrouw

**Maria-Theresia VAN NIEUWENHOVE**

weduwe van wijlen d'heer

**Karel-Lodewijk Van Der Donckt**

geboren te Michelbeke, den 31 July 1838

en godvruchtig overleden te Segelsem, den 14  
December 1914,

voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Deze was de brave huisvrouw van de H. Schrift  
Prov. 31, 10.

Nauwkeurig gaf zij acht op al wat in haar huis  
omging en haar brood heeft zij in ledigheid niet  
geëten.

Prov. 31, 27.

Van iedereen werd zij geacht, omdat eene groote  
vreeze Gods haar bezielde en niemand sprak van  
haar eenig kwaad.

Judith 8, 8.

Ook werd ze van God en van de menschen  
bemind.

Eccl., 45, 1.

Wat ons het meest vertroost zijn hare goede  
voorbeelden en haar levendig geloof. Godvruchtig  
en heilig was haar leven; rechtzinnig en vol liefde  
was zij jegens haren echtgenoot en hare kinderen.

H. Aug. Bel. 9.

Heere, gij hadt ze ons gegeven tot ons geluk; Gij  
eischt ze terug. Wij geven ze zonder morren, maar  
met een gewond hert.

H. Ephrem.

Mijne beminde kinderen, ik smeeek U, bij onzen  
Heere Jezus-Christus..., dat gij mij bijstaat in uwe  
gebeden voor mij tot God.

Rom. 15, 30.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde.

300 dagen aftaat.

Nederbrakel. - Drukk. Weduwe O. Van Nieuwenhove