

De hooge jaren zijn eene eerekroon die op den
weg der gerechtigheid gevonden wordt.



BID VOOR DE ZIEL VAN
PHILOMENA VAN NIEUWENHOVE

echtgenoot van

Philipe PLAETENS

geboren te Nederbrakel, den 30 October 1838 en er
overleden, den 6 Oogst 1915,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Afgemat door den ouderdom, vol van dagen en
verdiensden is zij opgeklommen tot het eeuwig
geluk van den hemel. Ephr. III.

Hare wegen waren vreedzaam... Zij was eene
vrouw van geloof, godsdienstig, rechtzinnig van
hart en het kwaad schuwend. Job. I.

Ik heb den Heer altijd voor oogen gehad; daarom
zal mijn lichaam rusten met de hoop der verrijze-
nis. Ps. 15.

Lieve Echtgenoot en kinderen, beweent mij
niet..., ik ben gelukkig; Onthoudt steeds mijne
lessen en vermaningen, dient God in waarheid en
gerechtigheid en zijt mij indachtig in uwe gebeden.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil. 300 d. a.

R. I. P.

Nederbrakel. - Drukk. Weduwe O. Van Nieuwenhove