

De rechtveerdige stefft gerust, want zijne dood is de overgang tot een beter leven.



BID VOOR DE ZIEL

VAN JUFVROUW

BEATRIX VAN NIEUWENHUYZE

Lid van de 3^e orde van den H. Franciscus
van Assisië en den wekelijkschen kruisweg.

*geboren te Etichove, den 8 Juli 1850
en er godvruchtig overleden den 30 Mei 1912,
versterkt door de HH. Sakramenten
der stervenden.*

Hare wegen waren vreedzaam; zij beminde de deugd en haatte de zonde; de wet der waarheid was in haren mond. Zij beminde den tempel Gods. Zij diende den Heer in volle rechtzinnigheid en bekommerde zich niet met het oordeel der menschen.

Van in hare jeugd den Heer gevreesd hebbende en zijne geboden onderhouden, morde zij niet in de dagen der beproeving, maar verdroeg alles met volle onderwerping aan den wil des Heeren; zij wist, dat zij die met Jezus lijden, zich ook eenmaal met Hem zullen verblijden.

Duurbare Broeder, Zusters & Bloedverwanten, vaartwel, ik behoud de gedachtenis uwer liefde voor mij; blijft uwe genegenheid toonen met voor mij te bidden.

Gij vooral, mijne Zuster kloosterlinge, beveel mijne ziel aan Jezus in uwe bezoeken aan zijn H. Sacrament. Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

300 dag. afl.

Lees de akten van Geloof, Hoop en Liefde,
7 jar. en 7 quad. afl.

R. I. P.

.....
Druk. Hoffmann, Nijkerke.