



Gedenk in uw gebed de zielerust

van HEER DOKTER

JAN LOUIS VAN NOYEN

echtgenoot van Mevrouw

CLEMENCE PLAQUÉE

geboren te Wilrijk, den 1 Juli 1864 en in den Heer  
ontslapen te Oude-God, den 2 Januari 1935, na eene  
verdienstelijke loopbaan en na de H.H. Sakramenten  
ontvangen te hebben.

---

Al degenen die hem kenden getuigen van hem dat  
hij er gansch zijn leven naar streefde om anderen goed  
te doen.

\*Komt gezegenden van mijnen Vader; neemt bezit van  
het koninkrijk dat voor U van af alle eeuwigheid voorbe-  
reid werd... want ik was ziek en gij hebt mij bezocht I...

Maar Heer toch, wanneer zijt U dan ziek geweest en  
hebben wij U bezocht?

Voorwaar, 'k zeg het U, al wat gij aan de minsten der  
mijnen gedaan hebt, dat hebt gij aan mij zelf gedaan.  
(Mat. 15.)

#### GEBED.

Kome, zoo smeeken we, Heer, aan de ziel van uwen  
dienaar de goedertierenheid van Uwe erbarming ten  
goede; opdat hij door Uw barmhartigheid voor eeuwig  
het gezelschap geniete van Hem op wien hij gehoopt  
en in wien hij geloofd heeft.

Wij vragen het U, door Jezus Kristus, onzen Heer.  
Amen.