

Het uur der belooning is geslagen, de taak is volbracht, de dag is geeindigd.

†  
**BID VOOR DE ZIEL**  
van Mijnheer

**Auguste VAN ONGEVAL**

Weduenaar van Mevrouw Rosalie Martens

Echtgenoot van Mevrouw Alfonsine Clinquant

Secretaris van den Kerkraad, oud lid van 't Armbestuur, lid van de confrerie der Geloovige Zielen en van den Wekelijkschen Kruisweg.

geboren te Delfinge den 26 Mei 1840 en aldaar godvrechtig overleden den 26 Juli 1919

Voorzien van de HH, Sacramenten der Stervenden.

De wonde die gij slaat, o God, is zeer diep doch hetgeen ons troost is dat Gij onze Vader zijt.

Eenieder gaf getuigenis van hem, dat hij was een man van geloof, die van jongs af de deugd beoefende Hij was eenvoudig, rechtschapen en vijand van het kwaad. Daarom werd hij van God en van de menschen bemind, en zal zijne gedachtenis in zegen blijven.

Zonder klagen, voorbeeldig, heeft hij lijden en ziekte verdragen, overtuigd dat zij nieuwen luister verschaffen aan de kroon die God ons voorbereidt.

En gij mijn geliefde zoon Paul, uit vaderlandsplicht bij mijn afsterven verwijderd, ik schenk u mijnen besten zegen. Moge het offer mijns levens u eene spoedige herstelling verwerven.

Duurbare Echtgenoot en geliefde Kinderen, wel wenschte ik langer bij u te blijven, doch God heeft er anders over beschikt, buigen wij het hoofd en onderwerpen wij ons aan zijnen Heiligen wil. Heb dank voor de liefderijke zorgen mij zoo mild geschonken, blijft elkander lief hebben en beminnen, troost u in het gebed, van uit den Hemel zal ik op u waken en voor u bidden.

Mijn Jesus barmhertigheid. (100 dag. afl.)

Geeraardsbergen, Druk. Gebr. HYLEBOS.