

Hoe gelukkig, o Maria, zijn degenen die uwen naam beminnen; zij schrikken niet in de uur hunner dood. H. Bonav.

## BID VOOR † DE ZIEL

van Mejuffer

### Maria-Margriet VAN ONGEVAL

dochter van

#### Denis en Marie-Louise Boembeke,

geboren te St Jans-Hemelveerdegem den 16 November 1922, en aldaar godvruchtig overleden den 21 Oogst 1938, voorzien van de H.H. Sacramenten.  
*Lid der Congregatie van O. L. Vrouw en van den Bond van 't H. Hart van Jezus.*

De Heer heeft haar ons gegeven; de Heer heeft haar ons ontnomen; de naam des Heeren zij gebenedijd! Job.

Ik meende dat het leven begon, en het was het einde; als een frissche bloem die nog ontluiken moest, maaide de dood mij weg; maar 's Heeren wil geschiede.

Heer, in uwe oneindige Wijsheid, hebt Gij het goed gevonden, mij in den bloei der jaren te ontrukken aan de liefde mijner goede ouders, broeders en bloedverwanten. Heer, het offer valt zwaar... het kruis drukt op de schouders mijner geliefden... doch ik aanbid uw goddelijk wilsbesluit, en ga ten hemel op in de vaste overtuiging dat Gods beproevingen altijd den mensch ten goede komen, en met de zekere belofte den zegen mijner gebeden over ons huis neer te zenden. — Lieve Vader en Moeder, nu het Gode behaagd heeft, uwe eenige dochter aan uwe liefde te onttrekken, en de beproeving op uwe hoofden te laten nederdalen, smEEK ik U, niet te wanhopen. Dit aardsche lijden is van korten duur; wij zullen ons met oneindige blijdschap wederzien in het Rijk der Hemelen om elkander nimmer meer te verlaten. Als die dag genaakt, zal een engel tot U komen en ook u toeroepen: Welkom, gij beproefden des Heeren, weest welkom in Gods Rijk: vreest niet, het uur van verblijding is gekomen, want « Zalig zijn de bedroefden, want zij zullen vertroosting vinden ».

Beste Ouders, Broeders en Bloedverwanten, dank voor uwe liefde en goede zorgen; vergeet mij niet in uwe gebeden.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

7 j. en 7 quadr. afl.