

Zij was uw kind, o Maria, toon dat gij hare moeder zijt. H. Aug.

BID VOOR † DE ZIEL
van Meijuffer

Marie-Louise VAN ONGEVAL

dochter van Mijnheer en Mevrouw

Gustaaf Van Ongeval-Van De Maele

geboren te Deftinge, den 2 September 1922 en godvruchtig overleden te Sint Martens-Lierde, den 18 Februari 1942, versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Congregatie van O. L. Vrouw en van den Bond van 't H. Hart.

De vreugde onzer harten is weggenomen en in droefheid veranderd; de kroon van ons hoofd is neergevallen. Jer. klaaglied 5, 15.

Duurbare ouders, zwaar is de beproeving en smartvol de droefheid die u thans treft. Ik was uw steun, uw troost en uw voldoening. Mijn genegen kinderliefde, mijn oppassende en zorgvolle werkzaamheid betrachtte maar het geluk en het welzijn van ons duurzaam huisgezin. En ziet, zoo schielijk werd ik aan uwe liefde ontroofd. Onoorgrondbaar is Gods Voorzienigheid, maar oneindig ook Zijne goedheid en barmhartigheid, daarom zoekt troost en sterkte bij den Heer, en Hij zal niet nalaten den balsem zijner vertroosting te doen vloeien in de wonden van uw gefolterd hart en u versterken om met christelijke onderwerping de zware beproeving te dragen.

Lieve zusters, weest gij den troost en de vreugde van vader en moeder, blijft getrouw in 't volbrengen van uw christene plichten, opdat we malkander zouden wedervinden in den Hemel, waar ik u ben voorgegaan. Beminde congreganisten en leden van den H. Hartbond, weest mij indachtig in uwe gebeden en heilige Communien.

Duurbare bloedverwanten, vaartwel en blijft mij indachtig.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

300 d. a.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d. a.