

Die God vreest zal gelukkig zijn op het einde van zijn leven en hij zal gezegend worden in de uur zijner dood. Eccl. I, 13.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Jean=Richard Van Ongevalle

echtgenoot van Mevrouw

Louise Van Strijthem

geboren te Ste Maria-Lierde, den 10 Augustus 1865 en aldaar godvruchtig overleden den 13 Februari 1924, versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van de confrerie van 't H. Hert.

De dood vindt den rechtvaardige bereid, aangezien hij in zijn leven zoo tracht te wezen gelijk hij wenscht op het oogenblik der dood gevonden te worden, want gelijk de dood voor hem het einde is van het tegenwoordig leven, zoo ook is zij het begin van het toekomstige, in hetwelk hij een eeuwigdurend geluk zal vinden.

Thomas a K., H. Bern.

Zijn leven is dan niet geeindigd, hij heeft het verwisselt tegen een betere. 't Is de aarde niet die hem bedekt, maar de hemel die hem ontvangen heeft.

H. Basil.

Duurbare echtgenoot, beminde bloedverwanten, gebruik de grootheid van uwen moed, om de droefheid, te matigen welke de grootte van het verlies u veroorzaakt heeft. Onderwerpt u aan de besluiten der opperste Voorzienigheid, besluiten, die alhoewel donker en ondoordringbaar voor onze kennissen, altijd rechtveerdig en aanbiddelijk zijn.

H. Franc. van Sales

Jezus, Maria, Joseph, laat mij vreedzaam rusten in uw heilig gezelschap.

300 d. afl

R. I. P.

Sottegem, drukkerij Haegeman-Cousy.