

Hoe bloedt ons hart en doet het zeer,  
Omdat het missen moet  
Wat het niet missen kan noch wil,  
Tenzij om U, o Heer... G. Gezelle.

Bij dit plotse heengaan staan wij ontsteld en gebroken... Het is echter vanuit de hoogte van Gods eeuwige raadsbesluiten dat wij het leven moeten bekijken. Bij God is alles genade. Hij plukt de vrucht als Hij ze rijp acht voor de eeuwigheid. Ook door het smartelijke van de omstandigheden heen is de aanraking van Zijn Vaderhand een liefdevolle bezorgdheid.

Hij was de geneesheer met onverwoestbare en nooit begevende werkkraft, met gewetensvolle toewijding, met een rijke ondervinding gegrond op een beproefde wetenschap. Zijn voorname verschijning was uitgegroeid naar dit beeld van zijn lange en vruchtbare praktijk. Langs zijn hart en langs zijn handen is zoveel opbeuring, zoveel hulp naar zijn patiënten uitgegaan. Bij zijn medemens hadden zijn minzame dienstvaardigheid en rechtschapen omgang hun achting en vriendschap verworven. Nu zullen zovelen ontroerd en dankbaar genegen, biddend over zijn aandenken gebogen staan.

Maar door zijn werken en zwoegen heen was de hoogste betrachtting van zijn leven het geluk en de eer van zijn gezin. Daar lag de rusteloze bezorgdheid en de veerkracht van zijn bestaan : de zijnen te omvatten en te heffen naar de hoogten die zijn liefde voor hen had gedroomd.

Beminde Echtgenote, lieve Kinderen en Kleinkinderen, duurzame Zusters, Broeders en Verwanten, dit afscheid zonder scheiden is zo pijnlijk, maar vertrouwt het vast, wij vinden elkaar terug bij God en in God in een eeuwige ontmoeting. Ondertussen weze Uw gebed voor mij de blijvende gave van Uw hart.