

Valt het ons pijnlijk hem verloren te hebben, het is troostelijk te gedenken dat hij een beter leven is ingetreden.

H. Ambr.



Gelukkig die de werken van liefde weet te oefenen ! De Heer zal hem ten kwaden dage ter hulpe komen.

Ps. 40. 2.

God wege mij in de schaal der gerechtigheid en erkenne mijn eenvoudigheid... Hij zie of ik den arme geweigerd heb wat hij vroeg, of de weduwe tevergeefs haar oogen tot mij heeft gegeven, of ik mijn brood alleen heb geëten, en de wees er niet van medegeëten heeft; want het medelijden is met mij van mijn kindsheid af opgegroeid. Job.31.6.16

Roem, eer en vrede zullen elk weldadigen mensch ten deele vallen.

Rom. 11. 10.

Komt, gezegenden mijns Vaders, bezit het rijk dat u bereid is van het begin der wereld : want ik had honger, en gij hebt mij gespijsd...

Matth. XXV, 34

Noch de kunst der geneesheeren. noch de wenschen van vrouw, kinderen en vrienden, noch de vurigste gebeden zijn bekwaam geweest hem de gezondheid weer te geven ; maar met moed boog hij het hoofd onder de beproeving die God hem liet overkomen en zag met onderwerping de dood naderen.

*Beminde echtgenoot, troost u, samen hebben wij den Heer gediend, samen hebben wij gewerkt, geleden, gebeden, in God gehoopt ; ik zal u in den hemel wederzien.*

*En gij, teergeliefde kinderen, onthoudt de lessen van geloof, werkzaamheid en plichtbesef die gij van uw vader geleerd hebt ; schaaft u rond moeder weest haar troost, haar vreugde, haar kroon en blijft in liefde en vrede leven met elkander. Bidt al en voor mij.*

Bermhertige Jezus geef hem de eeuwige rust.

7 jar. en 7 quadr.

Druk. Van Nieuwenhove Geeraardsbergen. B 12805