

Zalig zijn de dooden die in den Heer sterven!...  
want hun werken volgen hen. Apoc. XIV 3.

BID VOOR † DE ZIEL

van de Heer

**René-Constant VAN ONGEVALLE**

weduwnaar van Mevrouw

**ELISA BUYSSE**

DOKTER IN DE GENEESKUNDE.

Geboren te St-Maria-Lierde, de 23 November 1861,  
en aldaar in de Heer ontslapen de 26 Februari 1949,  
gesterkt door de troostmiddelen onzer Moeder de  
H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van het H Hart en  
alle godvruchtige genootschappen.

Eerbied en getrouwheid aan de plichten welke God  
en zijne kerk opleggen aan elken kristen, dit was het  
kostbaar pand dat de duurzame overledene als een  
erfdeel had gekregen en bewaard.

Voorbeeldige echtgenoot, waakzame vader, wijze  
bestuurder en standvastige vriend, als hij is geweest,  
zal zijn aandenken in ere blijven. Hij streefde naar  
het welzijn van zijn medeburgers.

Rijk begaafd naar geest en hart, door grondige studie  
en wetenschap werkte hij zich op tot een bekwaam  
geneesheer. Eenvoudig en dienstvaardig won hij de  
achting en 't vertrouwen zijner medeburgers; met  
eene kristelijke toewijding en taai geduld wist hij  
zijne zieken te zalven en te troosten. Zijne zachte  
dood was de weergalm van zijn voorbeeldig kristelijk  
leven — Zijn heengaan slaat een grievende wonde  
in 't hart zijner geliefden.

Teergeliefde Kinderen, duurzame Familieleden en  
Medeburgers de Heer steune uw teneergeslagen har-  
ten. Als kristen bidden wij voor hem: « Heere, gedenk  
zijn offervol leven, zijn verdiensten; doe hem barm-  
hartigheid en geef hem den eeuwigen vrede. »

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d.afl.

De Familie dankt U voor uw innige deelneming

Druk. Oct. Schautteet-De Keyser, Sottegem