

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS!



BID VOOR DE ZIEL VAN
ISIDOR VAN OORTEGEM

weduwnaar van

LEONIE COPPENS

GEMEENTERAADSLID

lid van 't broederschap van het H. Hart,

geboren te St-Blasius-Boekel den 7 Mei 1860

en godvruchtig overleden te Elst

den 26 Januari 1917.

versterkt door de H. Sakramenten der stervenden

In mijne langdurige ziekte heb ik alle middelen gebruikt voor mijne genezing, o Heer, maar gij hebt mij tot U geroepen om eene aarde van ellende te verlaten voor het rijk van vrede.

Onze duurzame overledene was gelukkig het uur van scheiden te zien naderen, want zoo heeft hij zich bereid om heilig te sterven.

Beminde Kinderen, uw Vader verlaat u, hij vertrekt uit deze wereld waar hij veel geleden heeft, vergeet hem niet in uwe gebeden, onthoudt de goede vermaningen die hij u op zijn sterfbed heeft gegeven, weest gehoorzaam aan degene die in de plaats van uwe ouders gesteld zijn om u eene goede opvoeding te geven, dan zal de Heer u troosten en bijstaan,

Genadige Jezus, geef zijne ziel de eeuwige rust

306 d. afl.

R. I. P.

S.M. Hoorebeke De Clippele-Van Wymeersch