

Al wie mij kende, getuigde dat ik den behoeftige
hielp.

Job. XXI. II.



ZALIGE GEDACHTENIS
van Mijnheer

Alfons VAN OUDENHOVE

Lid van den Kerkraad.

*geboren te St. Lievens Essche den 30 Juni 1852 en
aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen den
7 Febr. 1919, versterkt door de HH. Sakramenten.*

De Heer had hem een rechtzinnig, eenvoudig en minzaam hart gegeven. Hij muntte uit door zijne teedere menschenliefde. Hij was goed voor allen, maar vooral voor zijne onderhoorigen en de ongelukkigen. Nacht en dag stond hij ten dienste van zijne medeburgers. Hij was een wijze raadsman en door zijne bescheidene tusschenkomst werd menig geschil voorkomen of bijgelegd. Ook zal zijne gedachtenis in zegening blijven.

De kunst der geneesheeren, de vurige verlangens en gebeden mijner vrienden hebben mij niet genezen. De Heer heeft het aldus gewild, zijne H. Naam zij gebenedijd.

Bemide Broeders en Zuster, Bloedverwanten en Vrienden, ik sterf, maar mijne liefde voor u sterft niet. Ik dank u voor uwe genegenheid en liefderijke zorgen. Ik hoop u allen eens weder te zien in den Hemel. Ondertusschen bidt voor mij.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

7 j. en 7 quad. afl.

Drukk. Ch. Van Boxstaël, Herzèle.