

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

Kamiel VAN OUDENHOVE

echtgenoot van Mevrouw

MARIE-ODILE DETEMMERMAN

geboren te Ophasselt den 1 Mei 1861, en overleden te Geeraardsbergen den 20 Oktober 1931, versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.

Hoe gelukkig en verstandig is hij die in het leven zoodanig poogt te zijn, als hij wenscht bevonden te worden bij den dood — Thomas a Kemp. 22-2 — Al wordt de rechtvaardige met den dood verrast, hij zal in de eeuwige rust wezen, — Sap. 497

Hij was een oprecht en vroom man, vreesde God en week af van het kwaad — Job 1-1 — ; nooit werden zijne lippen met ongerechtigheid bezoeeld — Job 11-3.

God gaf hem de liefde, de bezorgdheid en het gezag van eenen goeden vader — H. Joan. Damas. — Hij was een toonbeeld voor alle kristene huisgezinnen.

Ten dage mijner benauwdheid zocht ik den Heer — Ps 76-3-6 — O Heer, ik betrouw op U, en ik zal mij verblijden in Uwe goedertierenheid, omdat Gij mijne ellenden aangezien, en mijne ziel in benauwdheden hebt gekend — Ps. 30-7-8.

Maria was zijne moeder en vol betrouwen in Haar gaf hij zich aan hare moederlijke goedheid over — H. Aloysius.

Bemide Echtgenoote, Kinderen en Kleinkind aan zulk spoedig einde verwachten wij ons niet. Gods Wil geschiede !.. De dood kan ons huis gezin niet vernielen. Gij leeft, mijne ziel leeft bij God en niets kan ons beletten aan elkander te denken en elkander te beminnen tot op den dag van het zalig wederzien.

H. Hert van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d.
Zoet Hert van Maria, wees mijne liefde. 300 d.

Drukk. Pieraert Geeraardsbergen.