

Geloofd zij Jezus-Christus! Amen.



† Bid voor de Ziel †

van Mevrouw

Melanie VAN OUDENHOVE

Echtgenoot van Mijnheer

JAN VALLEZ

geboren te Steenhuyze-Wijnhuyze den 9 September
1841, en aldaar godvruchtig
overleden den 16 Juli 1926.

Versterkt door de H. Sakramenten der stervenden
Lid van den H. Rozenkrans.

Wees in uw leven gedachtig dat wij hier niet altijd
blijven zullen en dat, met deugdzaam te leven wij
ons een beter verblijf bereiden, dat wij nooit niet
meer zullen moeten verlaten. Daar zullen vreugde
en genot duurzaam zijn en de kommer voor morgen
onbekend. H. Aug.

Zij was eene teedere en zorgvuldige echtgenoot
en moeder, steeds bekommerd met het geluk haars
huisgezins. Gedurende de droeve dagen van hare
ziekte, wist zij haar lijden aan God op te dragen
opdat zij zooveel te meer verdiensten zou verzame-
len.

Beminde *Echtgenoot, Broeder, lieve Kinderen*
en Kleinkinderen, geene tranen meer maar enkel
een gebed voor mijne zielerust. Eens zien wij elkan-
der weder in een beter leven. Vaartwel en vergeet
mijne raadgevingen niet.

Zoet Hart van Jezus wees mijne liefde. 300 d. afl.
Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid 300 d. afl.

R. I. P.

Druk, De Keyser & Schautteet Sottegem.