

Ik beminde op aarde dengene die ik lief had en
mijn troost was.



BID VOOR DE ZIEL VAN

zaliger

Catharina-Marguerite VAN OVERSTRAETEN

dochter van

wijlen Philemon en van Francisca Claes

*geboren te St-Martens-Bodeghem den 19 Juli 1908
en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen
den 7 Juli 1928,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.*



Zij verdween gelijk de bloem van het veld die
's morgens frisch en lachend opengaat, vol kleur
en geur, daarna het hoofd laat vallen en stillekens
wegsterft
H. Gregorius Naz.

Zij behaagde aan God, daarom werd zij wegge-
nomen opdat he kwaad haar verstand niet zoude
bederven, of het bedrog hare ziel niet zoude be-
vleken.
Wijsheid, 4, 10 en 11.

Vaarwel, beminde Moeder, vaarwel, ik bedank
U voor de goede zorgen die gij voor mij gehad
hebt, ik zal U in den schoonen Hemel ook bemin-
nen en voor U den Heer bidden, doch vergeet
mij niet in uwe gebeden; en gij mijne geliefde
Broeder, Zusters en Schoonbroeder, Vrienden en
Bloedverwanten, weest mijn lot indachtig en ge-
denkt u mijner in uwe gebeden.

H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen op U!
300 d. afl

*De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begra-
tenis, heeft plaats gehad in de parochiale kerk van
St-Martens-Bodeghem, op Maandag 9 Juli, om
9 ure.*

St.-Martens-Bodeghem, Evarist Hellinckx