

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Joannes-Louis VanOycke

echtgenoot van

Mathilde Van De Mergel

geboren te Nederbrakel den 11 Januari 1850 en
aldaar godvruchtig overleden den 23 December 1934
Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Van krachten uitgeput is hij gestorven in eenen gezegenden ouderdom. De hooge jaren zijn een eerekroon wanneer zij op den weg der gerechtigheid gevonden worden. Spr. XVI.

Hij was een man van geloof, getrouw aan zijne kristelijke plichten, rechtvaardig in zijnen handel. Ook werd hij van iedereen geacht en zijne gedachtenis zal in zege blijven.

Met verduldigheid heeft hij de krankheden van den ouden dag onderstaan, tot dat het den Heer behaagde hem uit dit tranendal tot de hemelsche woon te geleiden

Uit de diepten, o Heer, roep ik tot u; laat uwe ooren luisteren naar de stem mijner smeeking! Bij U, o Heer, is vergeving en barmhartigheid en overvloedige verlossing. Duurbare echtgenoot en kind, ik verlaat u, doch weest niet ontroostbaar, een dag zal komen dat wij elkander zullen wederzien. Wandelt gestadig, naar den wil des Heeren en de vrede zal met u zijn. Hebt dank voor uwe onophoudelijke zorgen en liefde. Dat God u loone voor uwe genegenheid. Een laatste gunst vraag ik u. Weest mij indachtig in uwe gebeden.

Mijn Jezus Barmhartigheid. (300 d. afl.)

Drukkerij, O. Van Nieuwenhove, Nederbrakel