

Gelukkig dezen die het uur der dood zien aankomen
en zich waardig bereiden.



BID VOOR DE ZIEL

van

Mijnheer KAMIEL VAN OYCKE

Echtgenoot van

Mevrouw Maria DE GEETER

geboren te St Martens-Lierde, den 2 Juli 1863

en godvruchtig overleden te S. Maria-Lierde,

den 11 Februari 1940.

voorzien van de rechten onzer Moeder de H. Kerk.

Ik heb de voetstappen des Heeren gevolgd en zijn
wegen trouw bewaakt, ik ben er niet van afgeweken.
Zijne geboden heb ik onderhouden: en zijne woorden
in mijn hart bewaard. Tob 23

De overledene was een goede echtgenoot en deugd-
zame vader, getrouw aan de oefeningen van den Gods-
dienst, geschikt van zeden, rechtvaardig en vreedzaam
God zal hem naar verdiensten behandelen en volgens
werken geven: "hij zal wonen in 't huis des Heeren
en zijne bescherming genieten..."

Zalig zijn zij die onder de bescherming leven van
onze goede Moeder Maria; Zij verlaat hare trouwe
dienaars niet in hun lijden en vooral niet in het uur van
sterven.

Duurbare Echtgenooten en Kinderen. Gij weet hoe
hartelijk ik u beminde. Hebt dank voor uwe liefderijke
zorgen. Bidt voor mij en troost u bij de gedachte dat
wij elkander in den Hemel zullen wederzien.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d. afl.

Uitgever R. Suys, koster Ste Maria-Lierde.