

De bloem gelijk, die prijkt bij 's morgens zonneluister  
Ontkleurd ligt en verwelkt bij 't nadrend avond-  
[duister;  
Zoo bloeit de mensch een stond op 't jeugdige levens-  
[veld,  
De hand der dood raakt hem, daar zijgt hij neerge-  
[veld.

†  
**BID VOOR DE ZIEL**

van

**Cyriel VAN PAEMEL**

zoon van

**Alfons en Emerence De Wolf**

geboren te Erwetegem en aldaar den 19 December  
1918 overleden in den ouderdom van 15 jaren.  
Lid der H. Barbara.

Kom wij zullen hem kronen... En de Engelen  
daalden neder... ze hebben de roos afgesneden en  
ze in den hemelschen lusthof overgeplant.

Van kindsbeen af door kristene ouders in de vrees  
des Heeren opgebracht, bewandelde hij altijd den  
weg der gerechtigheid. Naarmate hij opgroeide ont-  
wikkelden zich in zijne schoone ziel de edele be-  
gaafteden die de Heer er in had uitgestort.

Ja Heer, ik zie dat gij uwe heiligen als uitgelezen  
goud van deze ijdele wereld tot de rust des eeuwigen  
levens opneemt. Gelijk de landbouwer met vooruit-  
zicht en spoed de rijpe vruchten inoogst opdat ze  
van het orkaan niet zouden lijden, zoo verzamelt gij,  
aanbiddelijke Zaligmaker, uwe uitverkorenen.

Beminde Ouders, lieve Broeders, Zusters en bloed-  
verwanten, dank voor al uwe liefde, voor al uwe  
goedheid, voor al uwe zorgen. 't Is hard en pijnlijk  
zoo vroegtijdig van U te moeten scheiden, doch  
weest mij indachtig in uwe gebeden en troost U dan  
want eens zijn wij wederom vereenigd in den schoo-  
nen hemel.

Mijn Jezus, bermhertigheid! (100 d. afl.)

Allerheiligste Hert van Jezus, ons toekome uw rijk.  
(300 d. afl.)

**R. I. P.**

Sottegem, dr. Haegeman-Cousy.