

God zal 's menschen handelwijze vergelden en
aan eenieder loon naar werken geven.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

Ivo Van Parys,

echtgenoot van

Rosalia Moerman;

*lid van het Aartsbroederschap van den H. Fran-
ciscus Xaverius, van de broederschappen van den
H. Rozenkrans, van den H. Scapulier en van den
Wekelijkschen Kruisweg; geboren te Nazareth, den
12 Oogst 1848 en aldaar, versterkt door de laatste
III. Sakramenten, overleden den 19 December 1920.*

Nutteloos is het tijdelijk leven, tenzij de mensch
het gebruike om het eeuwig leven te verdienen.

H. Aug.

Deze man heeft zijn leven voor God overgebracht,
geleefd, gewerkt, gezorgd om Gods wil te volbren-
gen. God was voor hem de meester; God zal nu de
rechtveerdige belooner zijn van den goeden dienaar.

Uw wil, o God, geschiede op aarde als in den
hemel.

Math. 6, 10

Bemide Echtgenoote en Dierbaar Kind, weest
niet bedroefd gelijk diegenen die geene hoop heb-
ben: allen die in Jesus ontslapen zijn zullen met
Hem verrijzen.—Ik verlaat U, doch zeg: tot wede-
rziens in den Hemel. Bidt voor mij.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

300 dagen afl.

R. I. P.

druk.- V. Gernaey, Nazareth.