

In al uwe werken, vraag : als gij nu sterven moest
wat zult gij doen. *H. Bern.*



BID VOOR DE ZIEL

van

Marie Melanie VAN PARYS

geboren te Bevere-Aud., den 25 Oogst 1868,
en aldaar overleden, den 26 Oogst 1936,
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Roemt U niet op den dag van morgen, gij weet immers niet of gij hem nog zult zien, want de dood komt als een dief in den nacht... Zalig degenen die altijd bereid zijn om te sterven. *Spr. XIV, 13.*

Zij was een vroom en rechtzinnig mensch, waardig altijd in het geheugen der rechtvaardigen te leven. *Mach. II, 7.*

Gij zult de rechtvaardigen geleiden, Gij, o God, die de herten en de nieren doorgrondt. Met recht verwacht ik hulp van den Heer, want Hij verlost degenen, die oprecht van harte zijn.

Bemide Broeder, Zusters en bloedverwanten; heelemaal onverwacht heeft de dood me van U gescheiden, doch troost U, want «in den hemel woont de getuige mijner onschuld en in den hooge verblijft Hij die den grond mijns harten kent», Hij zal me loonen en mijne vreugde zijn in eeuwigheid. Blijft me steeds indachtig in uwe gebeden.

Goddelijk Hart van Jezus, breng de zondaars tot inkeer, maak de stervenden zalig, verlos de heilige zielen des vagevuurs. (300 dag. afl.)

Mijn Jezus, barmhartigheid! (100 dag. afl.)