

Ik ben de Verrijzenis en het Leven !



BID VOOR DE ZIELERUST VAN ZALIGER

Mevrouw

Jeanne-Catherine VAN PASSEL

Echtgenote van Mijnheer

Gustaaf WYNANT

geboren te Anderlecht, de 4 januari 1920
en met volle onderwerping aan de Wil van God,
godvruchtig overleden in de St-Elisabeth-kliniek
te Ukkel, de 17 februari 1958,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.



Ik ben ziek geworden en er was niemand die mij helpen kon. Ik heb ellendige maanden en droevige nachten geteld. Waarom, mijn God, was mijn ziekte ongeneesbaar ? Omdat Gij, o Heer, gehandeld hebt volgens uw H. Wil.

Beminde Echtgenoot, veel hebt gij voor mij gedaan, vooral gedurende mijn ziekte. Heb dank. De Heer lone u. Zijt ge nu bedroefd, de Heer weze uw steun en sterkte.

Mijn allerliefste Kinderen, mijn vreugde en mijn kroon, weest braaf, gehoorzaam aan vader en weest zijn troost in het leven. Bidt ook veel voor mij.

Beste Moeder, Schoonmoeder, Schoonzusters en Schoonbroeders, hebt dank voor uw verkleefdheid. Mijn dood zal u bedroeven doch wil niet wenen, ik ben bij mijn vader in de hemel, daar zullen wij allen eens verenigd zijn om nooit meer gescheiden te worden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil 300 d. afl.

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis heeft plaats gehad in de parochiale kerk van Ternat op vrijdag 21 februari, te 10 uur.

Ternat, druk. Georges Meyhuys-Gillis.