



Wat is het troostelijk te sterven als men  
wel geleefd heeft. (H. Aug.)

Deze teerhertige vader was een vrome christen, een eerlijk, openhertig en werkzaam man, gansch zijn leven en zijne krachten, zelfs in zijne ziekte, heeft hij toegewijd aan 't welzijn van het beproefde en lijdende menschedom, de steun die velen in hem vonden was groot, het nut dat hij aan de maatschappij bewezen heeft was onschatbaar, daarom moeten wij van hem zeggen in ons geweten : hij heeft altijd alles voor het goede gedaan, zijne nagedachtenis zal in zegen blijven bij God en de menschen.

Teergeliefde Echtgenoot, mijne loopbaan is hier volbracht, ik sterf, maar mijne liefde voor u sterft niet, ik zal u in den hemel blijven beminnen met ons zoontje REMI, gelijk ik u op aarde bemind heb.

En gij, mijne geliefde Bloedverwanten, Vrienden en Kennissen, vaartwel en vergeet mij niet in uwe gebeden.

H. Hert van Jesus, bescherm België.  
(300 d. afl.)

Mijn Jesus bermhertigheid. (100 d. afl.)