

De dood is verkieslijk boven een leven vol bitterheid, en de eeuwige rust boven eene aanhoudende kwijning. Eccles. XXX. 17.



Bid voor de Ziel

VAN

FREDERICUS VAN PETEGEM

geboren te Ste-Maria-Audenhove
den 8 Juni 1818, overleden te Nederbrakel
den 6 Maart 1904

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

— — — — —
Wat is het leven van den mensch? een rook die voor weinig tijd verschijnt en aanstonds verdwijnt. Jac. IV. 15.

Al mijne lichaamskrachten zijn uitgeput, en er blijft mij niets meer over dan het graf. Verlos mij, o Heer, en plaats mij bij u. Job. XVII. 1.

Gelukkig de mensch die de kwellingen van dit leven verduuldig verdraagt, want na de beproeving, zal hij de kroon des levens ontvangen die God belooft heeft aan die Hem beminnen.

Jac. I.

Vaarwel, lieve bloedverwanten en vrienden en gij allen die mij gekend hebt; gelief voor mij te bidden, want de oordeelen Gods zijn ondoorgrondelijk en anders als die der menschen, heden ik, morgen gij.

Mijn Jezus bermhertigheid! (100 dag. afl.)

Jesus, Maria, Joseph, dat mijne ziel met U in vrede ruste.

R.

I.

P.