

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van

Maria-Theresia VAN PETEGHEM

weduwe van

Benedictus LIEVENS

*geboren te St.-Lievens-Essche, den 17 October 1844
en aldaar overleden den
6 Februari 1913, versterkt door de HH. Sacramenten.*

Zij was zachtzinnig, vol van geloof, regelmatig van gedrag. De vrouw die God vreest zal geprezen worden.

Zij nam acht op de wegen van haar huisgezin en bestuurde het met wijsheid. PROV. ...

De Ouders zullen zalig worden door het Kristelijk opvoeden hunner kinderen, zorgende hen te behouden in het geloof in de liefde en in onberispelijk leven.

Gelukkig de mensch die leeft en sterft onder de bescherming van Maria. H. LIG.

Kinderen, ik moet u verlaten; maar onze scheiding zal van korten duur zijn. Denkt aan mijn lijden en mijn zorg jegens u. Bemint elkander gelijk ik u bemind heb en weest mij gedachtig in uwe gebeden.

Jesus, Maria, Joseph, verlicht ons, helpt ons, redt ons. Amen. 300 dag. afl.

Bermhertige Jesus, geef haar de eeuwige rust. 7 j. en 7 quadr.

Dukr. Th. De Keyser & Schautteet, Sottegem.