

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.



## Bid voor de ziel

van Mevrouw

**Louise VAN PEVENAEGE**

echtgenootte van Mijnheer

**RENÉ VAN LIERDE**

geboren te Nederbrakel den 2 Januari 1911.  
en aldaar godvruchtig overleden den 29 Juli 1940.  
versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

---

Waakt en bidt, want gij weet noch dag, noch  
uur. H. Matth. XXV-11

Wij moeten ons aan Gods schikkingen onderwerpen, hoe pijnlijk het ook moge wezen; want God is oneindig wijs en Zijn liefde voor ons is onmeetbaar. "Onze Vader Die in de Hemelen zijt... Uw Wil geschiede op aarde als in den Hemel.,"

Gij hebt mij, o Heer, door het lijden beproefd, Er is echter geen droefheid, die het kristen Geloof niet troost, en er is geen kruis, dat het niet verlicht.

Het is een heilig en zalig gedacht voor de overledenen te bidden, opdat zij van hun zonden ontslagen worden; bij den Heer is overvloedige barmhartigheid.

Beminde Echtgenoot, duurbaar Kind en Familieleden, vaartwel. Leert van mij, dat dit leven maar een droom is. Hebt dank voor uw standvastige verkleefdheid en zorg. Bidt voor mij, opdat de Heer mijn ziel in barmhartigheid ontvange.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.  
(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.  
(300 d. afl.)

R. I. P.

---

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiaccurt