

Hij heeft met volkomen geduld het einde van  
zijn lijden afgewacht, totdat de Heer hem heeft  
willen beloonen. Eccl. xxx.

† BID VOOR DE ZIEL VAN  
MIJNHEER

**Marinus VAN PEVENAEGE**

echtgenoot van

**Mevrouw EMILIE DE VOS**

geboren te St Blasius Boekel den 17 Januari 1863  
en er godvruchtig overleden den 20 December 1929  
versterkt door de HH Sacramenten der Stervenden

—◆◆◆—  
Hij was een eenvoudig rechtschapen man die  
den Heer vreesde en het kwaad verfoeide. Hij  
weende over deze die in droefheid waren, en zijne  
ziel had medelijden met den behoeftigen... Van  
zijne jeugd af beminde hij den arbeid, en de Heer  
heeft een heerlijk loon bereid voor den wijzen en  
werkzamen mensch.

Het uur der belooning is geslagen... de christene  
heeft zijne taak volbracht, zijn dagwerk is ten  
einde, de dood leidt hem in tot de rust. H Ephr

Gelukkig is de mensch die betrouwen stelt op  
den Heer en die naar de ijdelheden en de valsche  
dwaasheden niet heeft gezien. Want al wat men  
buiten God zoekt kan onze ziel wel bezighouden  
maar niet verzadigen. Beminnen wij wat wij nim-  
mer kunnen verliezen, en zoeken wij steeds het-  
geen wij eeuwig zullen bezitten. H. Aug.

Duurbare Echtgenoote, tot wederziens in den  
Hemel, onze scheiding is maar tijdelijk. Vaartwel  
beminde Kinderen en Kleinkinderen, gij weet hoe  
ik mij altijd onder U heb gedragen; doet steeds  
wat ge van mij gehoord en geleerd hebt, en de God  
van vrede zal met U zijn.

Barmhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.  
7 jaren & 7 quadr.

.....  
S.M. Hoorebeke, drukk. J. DE CLIPPELE