

Wat is het zoet te sterven als men wel ge-
leefd heeft; want de dood der rechtvaar-
digen is het einde van hun lijden en de in-
trede tot het eeuwig leven. H. Bern.

Bid voor † de ziel van
MELANIE VAN PEVENAGE

echtgenoot van **EMILE PEVENAGE**,

*geborente Everbeek den 15 November 1862 en
er overleden den 23 Augustus 1942. versterkt
door de H.H. Sacramenten der stervenden.*

De vrouw, die wij beweenen, was de eer
en de troost van haar man. Als moeder, had
zij de grootste zorgen voor haar kinderen en
voedde ze op in de vrees des Heeren; ook
nam ze achtop haar huisgezin en heeft haar
brood in ledigheid niet geëten. Pr. 31 26

Met volkomen overgeving aan den wil Gods
heeft zij de bitterheden van haar laatste da-
gen uitgestaan, overtuigd zijnde dat, zoo
wij hier met den Heer lijden, wij ons met
Hem in de eeuwigheid zullen verblijden.

Ad Rom.

Beminde echtgenoot. kinderen, kleinkin-
deren en achterkleinkinderen, gij zijt nu in
droefheid; maar ik zal u wederzien en dan
zal uw hart zich verheugen. Vergeet mijn
lessen niet, betrouwt altijd op God en gij
zult gezegend worden. Bidt veel voor mij.

Jo. 16

*Zoet Harten van Jezus en Maria, weest mijne
saligheid.* 300 d. afl.

Everbeek druk Dessesmier-Vanderdonckt