

Bermhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

Octaaf VAN PEVENAEGE

Echtgenoot van Mevrouw

Maria-Clemencia Van Den Berghe

geboren te Kortrijk, den 15 Januari 1875 en overleden te Nederbrakel, den 3 Mei 1923.

Versterkt door de laatste H.H. Sakramenten.

Waakt en bidt want gij weet niet op welk uur den Heer zal komen. Weet wel, dat indien de huisvader wist wanneer de dief moet komen hij zou waken opdat hij in zijn huis niet zou binnenbreken. Houdt u dus gereed, want de zoon des menschen zal komen als gij er minst aan denkt.

De almogende heeft dit leven met kwellingen vervult om ons de waarde van het toekomende te doen kennen.

O dood, met welke macht rukt gij den blinddoek van voor onze oogen weg? Hoe klaar toont gij ons de nietigheid van de aardsche goederen en vermakens! Hoewel leert gij ons de liefde tot God en onze naaste te oefenen, opdat wij zelf moge genade vinden in het oordeel Gods.

Duurbare Echtgenoot, troost u met dit zoet gedacht dat wij na korten tijd voor eeuwig zullen vereenigd zijn in den Hemel. Dank voor de liefde en teedere zorgen die gij voor mij gehad hebt gedurende mijne onverbiddelijke ziekte. En gij mijne teergeliefde Dochter mijne vreugde en mijne kroon blijft altijd vastgehecht aan Christus en zijne Kerk wandelt standvastig op den weg der deugd, eert uwe moeder, weest hare steun en troost en legt u den plicht op van te bidden voor de rust mijner ziel.

Mijn Jezus Bermhertigheid. (100 d. afl.)

Bermhertige Jezus geef hem de eeuwige rust.

(7j. en 7 quadr. afl.)

Nederbrakel, Drukk. We O. Van Nieuwenhove