

Het is geschied, zooals het den Heer beliefd; ;  
zijn heilige Naam zij gezegend !



*Ter zaliger Gedachtenis*

van Mijnheer

**PETRUS VAN PEVENAEGE**

weduwnaar van Mevrouw

**MARIE DE RUYVER**

en echtgenoot van Mevrouw

**OCTAVIE DE GEETER**

geboren te Segelsem, den

6 Januari 1848 en godvruchtig overleden te  
Nederbrakel, den 18 Augustus 1920.

*Voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden.*

Lid van verschillende Genootschappen.



Hij was godvreezend en werkzaam, en al zijne  
woorden droegen het kenmerk van voorzichtigheid  
en wijsheid.

Hij heeft zijn leven doorgebracht in vrede en  
gerechtigheid, zijn handel was ongeveinsd en son-  
der bedrog, en zijne tong sprak waarheid: nu is hij  
zuiver van hert en onschuldig van handen den  
berg des Heeren opgeklimmen om voor eeuwig  
met Hem te rusten. Job. xiv.

De dood verschrikte hem niet, hij zag ze te ge-  
moet met een gerust geweten, vol hoop op Jesus  
en Maria: hij zal het eeuwig leven genieten dat  
God beloofd heeft aan zijne uitverkorenen. H. J. I

Dierbare Echtgenoot en Bloedverwanten vaart-  
wel, en wilt mij in uwe gebeden herdenken.

Zoet Hart van Maria wees mijn heil. (300 d. a.)

R. A. P.

Nederbrakel We O. VanNieuwenhove & H. Baguet