

Het is een heilig en zalig gedacht voor
de overledenen te bidden. Mach. I

BID VOOR † DE ZIELERUST

VAN

Virginie Vanpevenage,

geboren te Everbeke, den 7 Juli 1854 en
aldaar godvruchtig in den Heer
ontslapen den 7 Mei 1925

Versterkt door de HH. Sakramenten.

In vrede zal ik slapen en eene volkome-
ne rust genieten, want, gij o Heer, hebt mij
op eene buitengewone wijs in de hoop be-
vestigd. H. Ans

Jaren en jaren op een lijdensbed geklon-
ken vergt verduldigheid, doch insgelijks welk
loon zal zij niet verzameld hebben alvorens
het eeuwige met den tijd te verwisselen, God
weze haar barmhartig.

Met eene ware christene onderwerping aan
Gods heiligen wil, heeft zij de menigvuldige
smarten harer langdurige ziekte onderstaan
overtuigd zijnde, dat het langs den weg der
beproeving is, dat wij het Hemelsch Jerusalem
moeten bereiken.

Houdt op van weenen, ik heb deze aarde ver-
laten voor het rijk van vrede en kan ik mijne
familie op aarde niet meer behulpzaam zijn,
in den Hemel zal ik de milde gunsten des
Heeren voor u afsmeken, Hebt dank voor de
genegenheid, liefde en verkleefdheid die gij
mij bewezen hebt.

Vaartwel, onze scheiding zal slechts korten
tijd duren vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hert van Jesus, wees mijne toevlucht.
300 d. atl.

Everbeke, druk, Depessemier Vanderdonck