

Wat is het zoet te sterven als men wel geleefd  
heeft. S. Augustinus



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mijnheer

**Théophile van Poecke**

weduwnaar van

**Florentina BRANDT**

geboren te Koewacht (Zeeland) op 21 Novem-  
ber 1854 en overleden te Deurne-Zuid, op  
23 October 1920

Bediend van de H. H. Sacramenten

Hij was een trouwen echtgenoot een liefdevolle  
huisvader die de plichten van zijn gezin met de  
grootste betrachtig vervulde. Niets was hem te  
veel en de verdueligheid die hij toonde in al zijne  
werken, is een parel aan zijne seerekroon, die God  
hem reeds op dit oogenblik geschonken heeft.

Geliefde Kinderen, en kleinkinderen bewaart  
het aandenken van uwen vader in het hart, en ver-  
geef hem niet in uwe gebeden. Bemint elkander  
zooals ik u bemind heb, doet al wat ik u geleerd  
heb en de God van vrede zal met u zijn. Ps IV 9.

Vaartwel, zeer beminde Bloedverwanten en  
Vrienden, het valt mij zwaar diegenen te verlaten,  
die ik zoo innig bemind heb, doch de Heer heeft  
gesproken dat zijn Wil en niet de onze geschiede.

Mijn Jezus, barmhartigheid ! 100 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

300 d. afl.

R. I. P.

. De Bruyn-Michielsen, begr. Turnhoutscheb. 387